



Ομιλία του Συμπροέδρου του Κόμματος Δημοκρατικής Ενότητας της Rojava κ. Salih Muslim

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016

Σωτήρης Ρούσσο: Αγαπητοί και αγαπητές, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, μια ιδιαίτερη στιγμή για εμάς όλους που ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή γιατί σήμερα έχουμε εδώ έναν από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, θα λέγαμε, τους πρωταγωνιστές της ιστορίας που γράφεται για τον Κουρδικό λαό, αλλά γενικότερα της σύγχρονης ιστορίας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μαζί μας λοιπόν, τον κ. Salih Muslim, ο οποίος είναι συμπρόεδρος του κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης, που αποτελεί την κινητήρια πολιτική δύναμη στην κουρδική περιοχή της Rojava, η οποία βρίσκεται περίπου στην βόρεια Συρία. Είναι πληρεξούσιος συντονιστής της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού για την Δημοκρατική Αλλαγή και αποτελεί το πιο επιφανές μέλος της κουρδικής πλευράς σε αυτή τη μάχη που δίνεται στη Συρία. Ο κ. Muslim αναμείχθηκε αρχικά με το κουρδικό κίνημα της δεκαετίας του 1970, όταν ακόμα σπούδαζε πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και εκεί επηρεάστηκε από τον αγώνα των Κούρδων εναντίον της Ιρακινής κυβέρνησης. Η επιτυχία του αγώνα αυτού τον έκανε αν θέλετε να στοχαστεί, περισσότερο να αναστοχαστεί τον πολιτικό αγώνα των Κούρδων, και να ενταχθεί πιο πολύ, πιο ενεργά, πιο βαθειά μες στο κουρδικό κίνημα. Έτσι, από το 1998 εντάχθηκε στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν της Συρίας. Έγινε επικεφαλής του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του PYD, και το 2010 εκλέχθηκε επικεφαλής του Κόμματος. Μετά τη φυλάκιση του ίδιου και της συζύγου του στη Συρία, κατέφυγε το 2010 σε ένα στρατόπεδο της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν και επέστρεψε μετά στο Καμισλί τον Μάρτιο του 2010, μετά την έναρξη του Συριακού Εμφυλίου. Στη συνέντευξη του το 2012 για το ABC ο ίδιος αρνήθηκε την ύπαρξη επιχειρησιακών δεσμών με το «Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν», όπως συχνά κατηγορεί η Άγκυρα τους Κούρδους της Συρίας και προσέθεσε πως έχει φυλακιστεί πολλές φορές από το 2003 από την κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Ο κ. Muslim όμως έχει δώσει και φόρο αίματος γι' αυτό τον αγώνα, μια εξαιρετική τιμή για την οικογένεια του και για τον ίδιο, όταν ο γιος του ο Σεβάν, πολεμιστής των Μονάδων Προστασίας του λαού σκοτώθηκε δυτικά του Τελ Αβιάρ στη διάρκεια συγκρούσεων με αντάρτες συνδεδεμένους με την Αλ-Κάιντα. Άρα λοιπόν, θα λέγαμε ότι δεν είναι κάποιος πολιτικός που έρχεται από το εξωτερικό, από τα σαλόνια και τις ελίτ, αλλά ένας άνθρωπος που είναι δεμένος με τους αγώνες του λαού του με το ίδιο του αίμα της οικογένειάς του και γι' αυτό ο λόγος του έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος. Χωρίς περισσότερα λόγια, σας ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε κοντά μας και του

δίνουμε αμέσως το λόγο για να μας μιλήσει για το ρόλο του κουρδικού κινήματος στη σημερινή κατάσταση στην Συρία. K. Muslim, έχετε τον λόγο.

Salih Muslim: Πριν απ' όλα ευχαριστώ τους ανθρώπους που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση και μας έδωσαν την ευκαιρία να είμαστε μαζί. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, στο μέρος που είχε δικαστεί και ο Σωκράτης, γιατί η φιλοσοφία που ξεκίνησε ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης και οι Μεσοποτάμιοι είναι ένας δεσμός μεταξύ του ελληνικού και μεσοποτάμιου λαού. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως οι φοιτητές που βρίσκονται εδώ είναι μαθητές του Σωκράτη και του Αριστοτέλη.

Εδώ, εμείς οι πολιτικοί είμαστε αναγκασμένοι να σας πούμε την αλήθεια για να μάθετε από πρώτο χέρι τι γίνεται, γιατί αυτά που γίνονται σήμερα στην Μεσοποταμία και την Μέση Ανατολή μας αφορούν όλους. Σήμερα η Συρία έχει γίνει το κέντρο της παγκόσμιας αλλαγής. Είμαστε παρόντες στα γεγονότα που γίνονται στην Συρία και έχουμε και μεγάλο ρόλο και σε αυτά και γι' αυτό από μας θα ακούσετε την αλήθεια για το τι συμβαίνει στο έδαφος της Συρίας. Θα μιλήσω πολύ σύντομα για αυτά που έχω να πω, γιατί για εμάς είναι πολύ πιο σημαντικό να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που έχει ο καθένας σας στο μυαλό σας. Αυτό είναι για μας πιο σημαντικό, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας για αυτό και θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στις ερωτήσεις που θα μας ρωτήσετε.

Όπως ξέρετε στην ιστορία, κατά περιόδους, οι δυνάμεις που κυβερνάνε τον κόσμο είναι υποχρεωμένες να κάνουν απολογισμό των κινήσεων τους, να ξανακοιτάζουν από την αρχή και να κάνουν έναν καινούριο υπολογισμό. Ο καπιταλισμός που ξεκίνησε από τον 16^ο αιώνα και μεγάλωσε μέχρι τον 20^ο μέσα στις αυτοκρατορίες όπως η ρωσική, η οθωμανική και διάφορες άλλες κυβέρνησε με αυτό τον τρόπο. Τον 20^ο αιώνα είδαν πως πρέπει να ξαναμοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους επειδή κάποιοι είχαν δυναμώσει πιο πολύ ενώ κάποιοι είχαν γίνει πιο αδύναμοι. Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο μοιράστηκε ο κόσμος εκ νέου. Κάποιοι έφυγαν από την σκηνή, κάποιοι καινούριοι εμφανίστηκαν. Αυτό έγινε και στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ο κόσμος μοιράστηκε πάλι. Όπως είδατε και όπως έζησαν οι περισσότεροι από εμάς, μετά από αυτό εμφανίστηκε ο διπολισμός, με τον κομμουνιστικό πόλο και τον καπιταλιστικό πόλο και αυτό ίσχυσε μέχρι το τέλος του 1990. Μετά το 1990 ο κόσμος έγινε μονοπολικός. Επειδή το ανατολικό μπλοκ έφυγε από τη σκηνή, και επειδή σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής ένας πόλος μόνος του δεν μπορεί να λειτουργήσει, πρέπει να υπάρχει και ένας δεύτερος ή πολλά κέντρα, πολλοί πόλοι πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, από το 1995 άρχισε η αναζήτηση για το τι θα γίνει. Στο κόσμο υπήρχαν πολλές δικτατορίες, κάποιες με τον κομμουνισμό ως τρόπο διακυβέρνησης, κάποιες με τον καπιταλισμό αλλά με τις αλλαγές που έγιναν, ειδικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυτός ο τρόπος διακυβέρνησης δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Χρειάστηκε μια νέα ριζοσπαστική αλλαγή στον κόσμο, που θα φέρει κάτι διαφορετικό.

Έχουν γίνει κάποιες επαναστάσεις παντού και στην Ευρώπη, αλλά όπως ξέρετε οι επαναστάσεις στην Μέση Ανατολή πάντοτε επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Κάποιοι το ονόμασαν αραβική άνοιξη, αλλά εμείς το ονομάσαμε άνοιξη των λαών. Κάθε πλευρά έχει τα δικά της πλάνα (σχέδια) αλλά η αλήθεια ήταν πως ο λαός ήθελε την ελευθερία και την δημοκρατία. Η παγκόσμια εξουσία είχε και αυτή τα πλάνα (σχέδια) της για να κρατήσει την Μέση Ανατολή υπό τον έλεγχο της. Οι περιφερειακές δυνάμεις όπως είναι η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία ή το Ιράν και αυτές είχαν τα δικά τους πλάνα (σχέδια). Και οι λαοί της περιοχής που αγωνίζονταν για την δημοκρατία και την ελευθερία και αυτοί είχαν τα δικά τους πλάνα (σχέδια). Στην Μέση Ανατολή από το 2010 άρχισε αυτός ο πόλεμος ανάμεσα σε αυτές τις τρεις πλευρές: την παγκόσμια εξουσία, τις περιφερειακές δυνάμεις και τους λαούς της περιοχής.

Εμείς, όπως το βλέπουμε, η αραβική άνοιξη έγινε αραβικός χειμώνας. Όπως βλέπετε τι έγινε στην Λιβύη, την Αίγυπτο, την Υεμένη, την Τυνησία, την Συρία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, καταστράφηκαν ολόκληρες χώρες και χωρίς να έχουμε κάποια αποτελέσματα μέχρι τώρα. Εμείς, οι Κούρδοι είμαστε

από την αρχή διαφορετικοί γιατί είχαμε μια δική μας ιδέα, γιατί ο αρχηγός του κουρδικού λαού Αμπντουλάχ Οτσαλάν από το 2005 έγραφε για την άνοιξη των λαών. Επειδή εμείς τα είχαμε διαβάσει και το είχαμε ετοιμάσει, περιμέναμε αυτό που έγινε.

Στη Συρία, τον Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε η συριακή επανάσταση. Και στη Συρία υπήρχαν αυτές οι τρεις δυνάμεις που είπαμε: υπήρχε ένα καθεστώς δικτατορικό, το Μπάαθ που κυβερνούσε την Συρία από το 1963 μέχρι σήμερα. Αυτό το καθεστώς έπρεπε να φύγει. Εμείς από το 2004 είμαστε σε πόλεμο με αυτό το καθεστώς. Χιλιάδες μέλη του κόμματος μας είχαν φυλακιστεί, δεκάδες σκοτώθηκαν από τα βασανιστήρια στις φυλακές του Άσαντ. Και γι' αυτό όταν ξεκίνησε η επανάσταση ήταν για εμάς ξεκάθαρο πως ο εχθρός μας είναι το καθεστώς και πως πρέπει αυτό το καθεστώς να φύγει. Αυτοί που κάνανε την επανάσταση, οι συμπατριώτες μας Άραβες, είδαμε πως ξεκινάνε την επανάσταση από τα τζαμιά. Αυτό ήταν η αιτία να μην είμαστε μαζί τους γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε μεταξύ του καθεστώτος του Άσαντ και των τζαμιών και για αυτό πήραμε μια διαφορετική στάση. Η γνώμη μας ήταν να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Να βγει ο κόσμος από τα πανεπιστήμια και όχι από τα τζαμιά. Γι' αυτό είπαμε πως εμείς έχουμε τον τρίτο δρόμο. Αυτοοργανωθήκαμε από το 2011 μέχρι το 2012 και με την αυτοοργάνωση στις περιοχές που είναι κουρδικές και εμείς τις αποκαλούμε Rojava, καταφέραμε το 2012 να διώξουμε το καθεστώς Άσαντ από τις περιοχές μας. Μετά από ένα χρόνο που ελευθερώσαμε τον λαό μας, είδαμε πως έχει ανάγκη ο λαός την αυτοδιοίκηση και για αυτό οργανώσαμε τρία καντόνια στην Rojava: τα καντόνια Τζαζίρα, Αφρίν και Κομπάνι .

Από το 2013, μετά από ανακοίνωση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης ξεκίνησε η επίθεση από τις δυνάμεις του σκοταδισμού, μια βάρβαρη επίθεση, είτε αυτές ήταν το Daesh/ISIS, το Al-Nusra, είτε το Ahrar ash-Sham είτε άλλα διάφορα ονόματα, δεν έχει σημασία, όλοι μαζί και οι περισσότεροι ήταν υποστηριζόμενοι από το εξωτερικό αλλά πιο πολύ από την Τουρκία. Εκεί φάνηκε και καταλάβαμε ότι η περιφερειακές δυνάμεις στην περιοχή έχουν κάνει τα πλάνα (σχέδια) τους, να εξαφανίσουν ή να μην δεχτούν την ύπαρξη του κουρδικού λαού. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν από το Σαρι Κανί, το Κομπάνι, το Αφρίν, έφτασαν στον Σανγκάλ. Είδαμε βασικά πως οι δυνάμεις του σκοταδισμού είναι κατά του κουρδικού λαού. Οι δυνάμεις του βαρβαρισμού είδαμε σήμερα πως σφάζουν τους ανθρώπους σαν να είναι κοτόπουλα, πίνουνε ανθρώπινο αίμα και τρώνε ανθρώπινα όργανα. Είδαμε πως αυτές οι δυνάμεις του σκοταδισμού δεν είναι μόνο εχθροί του κουρδικού λαού αλλά είναι εχθροί της ανθρωπίνης αξίας και δημοκρατίας, όταν κατέστρεψαν αρχαιολογικούς χώρους στην Νινευή που είχαν ηλικία πάνω από 2000 χρόνια, καταστρέψανε τζαμιά, καταστρέψανε εκκλησίες, καταστρέψανε τα ιερά μέρη των Γιαζίντι... Η παγκόσμια κοινή γνώμη τα έμαθε αυτά και υποστήριξε τον αγώνα του κουρδικού λαού.

Σε αυτό τον αγώνα φάνηκε πως οι λαοί της περιοχής, Κούρδοι, Άραβες, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, Ασσύριοι, Συριάνοι, Τουρκμάνοι, όλοι πρέπει να είμαστε μαζί ενωμένοι. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το σύστημα της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό λειτουργεί τώρα εκεί η δημοκρατική αυτοδιοίκηση. Τώρα, σήμερα στην περιοχή αυτή, η αραβική, κουρδική, ασσυριακή γλώσσα διδάσκεται μαζί στα σχολεία. Και στην κοινωνική οργάνωση κάθε λαός έχει τις δικές του οργανώσεις. Όσον αφορά την άμυνα, δημιουργήσαμε την δύναμη της δημοκρατικής Συρίας, που μέσα σε αυτή τη δύναμη είναι και πολεμάνε μαζί Κούρδοι, Άραβες και Ασσύριοι.

Αυτό μας έκανε να έχουμε πιο πολλούς εχθρούς. Οι εχθροί μας που από πριν δεν δέχονταν την ύπαρξη του κουρδικού λαού έγιναν πιο πολλοί. Αυτοί είναι η Τουρκία, το καθεστώς της Συρίας και το καθεστώς του Ιράν. Αυτοί δεν δέχονται την ύπαρξη του κουρδικού λαού. Αυτοί που είναι ενάντια στον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής, δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία και αυτοί έγιναν εχθροί μας. Γι' αυτό τώρα έχουμε διπλό αγώνα, ο ένας αγώνας είναι για να ζήσουμε οι λαοί, Κούρδοι, Άραβες και Ασσύριοι και οι υπόλοιποι λαοί όλοι μαζί ενωμένοι. Ο δεύτερος αγώνας είναι να φέρουμε την δημοκρατία στην περιοχή. Σε

αυτό τον πόλεμο, αυτό που έκανε η κοινή γνώμη είναι να είναι μαζί μας και φάνηκε ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προστατεύουμε την ανθρώπινη αξία και εμείς προστατεύουμε και αγωνιζόμαστε για την δημοκρατία, για την κοσμική Συρία. Και φάνηκε πολύ καθαρά σε όλον τον κόσμο πως αυτοί που είναι εχθροί μας, είναι εχθροί όλου του κόσμου και της ανθρώπινης αξίας. Αυτοί είναι οι ίδιοι που κατέστρεψαν το [άγαλμα του] Βούδα στο Αφγανιστάν, αυτοί οι ίδιοι είναι που κατέστρεψαν τα αρχαιολογικά στην Νινευή, τα τζαμιά, τις εκκλησίες. Σήμερα εμείς προστατεύουμε τις ανθρώπινες αξίες και είμαστε πολύ περήφανοι με τους φίλους μας ότι αγωνιζόμαστε γι' αυτό.

Αυτό που είπαμε για τρεις πλευρές: η πλανητική εξουσία, οι περιφερειακές δυνάμεις, και ο λαός συνεχίζουν να υπάρχουν στη Συρία αλλά αυτό που φάνηκε και από το αποτέλεσμα είναι πως οι λαοί πάνε προς την νίκη και οι άλλες δύο δυνάμεις αναγκάζονται να αλλάξουν τα πλάνα (σχέδια) τους. Η παγκόσμια δύναμη, η παγκόσμια εξουσία παραδέχτηκε ότι χωρίς τον εκδημοκρατισμό της περιοχής δεν μπορεί να ασκεί εξουσία αλλά μερικές από τις περιφερειακές δυνάμεις ακόμα επιμένουν στη σκέψη τους. Αυτό που γίνεται τώρα στην Συρία, γίνεται από το καθεστώς στην Τουρκία του Ερντογάν. Θέλει να ξαναφτιάξει την Οθωμανική αυτοκρατορία και με σκέψη την Οθωμανική αυτοκρατορία θέλει την εξόντωση του κουρδικού λαού. Η Σαουδική Αραβία ακόμα ζει πριν 1500 χρόνια όταν οι Μουσουλμάνοι επιτέθηκαν σε όλο τον κόσμο. Θέλουν να φτιάξουν ένα μεγάλο σουνιτικό κράτος. Και υπάρχει και το καθεστώς που ακόμα και τώρα δεν μπορεί να πιστέψει πως πρέπει να εκδημοκρατιστεί η Συρία και δεν δέχεται την ύπαρξη του Κουρδικού λαού, δεν δέχεται την ύπαρξη των λαών. Από την μία πλευρά ακόμα και τώρα το καθεστώς συνεχίζει να σκοτώνει και φυλακίζει τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά οι δυνάμεις του σκοταδισμού συνεχίζουν και αυτές να σκοτώνουν τον κόσμο και να έχουν τα δικά τους πλάνα (σχέδια). Εμείς από την πλευρά μας αποδείξαμε, ένας λαός που θα είναι οργανωμένος με τους φίλους του θα μπορεί να αντιστέκεται σε αυτές τις δυνάμεις και γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε να υπάρχουμε τώρα.

Ο πόλεμος στο έδαφος είναι όπως τον είπα. Όσον αφορά τον πολιτικό πόλεμο στην Γενεύη εκπροσωπούνται ακόμα και εκεί κάποιες δυνάμεις που είπαν «ή εμείς θα είμαστε στο τραπέζι ή θα είναι ο κουρδικός λαός» και ακόμα και τώρα δεν μπορούν να δεχτούν την ύπαρξη του κουρδικού λαού. Αυτοί ξέρουν ότι όταν θα είμαστε εμείς στο τραπέζι θα προστατεύουμε την δημοκρατία, το κοσμικό κράτος και την αδελφότητα των λαών. Αυτοί που δεν πιστεύουν στην δημοκρατία λένε ότι η δημοκρατία είναι ειδωλολατρία. Είναι άπιστοι και γι' αυτό δεν θέλουν την δημοκρατία, θέλουν ένα ισλαμικό χαλιφάτο. Από την άλλη το καθεστώς λέει πως ο αραβικός λαός είναι ο μεγαλύτερος λαός στον κόσμο και δεν δέχεται καμία άλλη ύπαρξη. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε στην Γενεύη με τέτοιο τρόπο και στη Συρία με αυτό τον τρόπο αλλά πιστεύουμε πως θα νικήσουμε γιατί έχουμε πολλούς φίλους, ο κόσμος πιστεύει στην δημοκρατία και την αδελφότητα των λαών, η νίκη θα είναι δικιά μας.

Ευχαρίστως τώρα θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας!

Σωτήρης Ρούσσο: Να ευχαριστήσουμε όλοι τον κύριο Muslim και να περάσουμε στον κύκλο των ερωτήσεων. Θα μαζεύουμε τρεις τρεις τις ερωτήσεις για να είναι πιο εύκολο να γίνει η συζήτηση. Θα ξεκινήσω από τον Πάνο Τριγάζη.

Πάνος Τριγάζης: Κ. Ρούσσο καταρχάς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ με τον Θανάση Κούρτη που είναι υπεύθυνος για την Μέση Ανατολή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα να καλωσορίσω τον κ. Muslim εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αν εγώ έδινα έναν τίτλο στην ομιλία που έκανε απόψε –αν ήμουν δημοσιογράφος αυτό θα έγραφα- «Η ειρήνη μιλάει κουρδικά», αυτός θα ήταν ο τίτλος του δικού μου ρεπορτάζ για αύριο ας πούμε σε κάποια εφημερίδα. «Η ειρήνη μιλάει κουρδικά». Αυτό που μας μετέδωσε ο κ. Muslim είναι λαμπρό. Χωρίς λεπτομέρειες βέβαια αλλά πάντως είναι μια προσέγγιση της ειρήνης και στη Συρία και στη Μέση Ανατολή. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Θα ήθελα να μας πει

περισσότερα ο κ. Muslim δεδομένου ότι μόλις ακούσαμε ότι το κόμμα του προσδιορίζεται ως συριακό κόμμα. Είναι μεν κατά πλειοψηφία Κούρδοι τα μέλη του και οι υποστηρικτές του αλλά έχει και μια πολυπολιτισμική σύνθεση και εργάζεται για μια δημοκρατική, κοσμική και ειρηνική Συρία, δηλαδή πράγματα που κι εμείς οι οπαδοί του Διαφωτισμού υποστηρίζουμε στην Ευρώπη. Ήθελα να τον ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα τους για το μέλλον της Συρίας. Εντάξει γίνεται τώρα μια διαδικασία υποτίθεται ειρήνης στην Γενεύη αλλά οι ίδιοι τι προτείνουν, πως θα τερματιστεί ο πόλεμος. Και δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν υποστηρίζουν την διαδικασία ειρήνης που ξεκίνησε στην Τουρκία από τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, σε συνεννόηση όπως γνωρίζουμε με το τουρκικό κράτος. Ευχαριστώ.

Σ.Ρ.: Εμείς ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση; Παρακαλώ.

Ερρίκος Φινάλης (Δρόμος της Αριστεράς): Γεια σας, είμαι ο Ερρίκος Φινάλης από την εφημερίδα «Ο δρόμος». Είπατε κ. Muslim ότι παρότι την τεράστια επίθεση που δέχεστε από αυτές τις βάρβαρες και αντιδραστικές δυνάμεις, στηρίζετε στους λαούς σας και γι' αυτό καταφέρνετε και υπάρχουνε μέσα σε όλη αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένας τρίτος εξωτερικός παρατηρητής θα είχε την αίσθηση ότι είστε αντικείμενο μιας διελκυστίνδας μεταξύ μεγάλων δυνάμεων και συγκεκριμένα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, οι οποίες ανταγωνίζονται στο έδαφος της Συρίας. Πως επιβιώνετε και πως αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση της πίεσης που δέχεστε σε μία τέτοια διελκυστίνδα;

Σ.Ρ.: Και η Τρίτη ερώτηση από τον κ. Παπασωτηρίου.

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου.: Περιγράψατε διάφορες απειλές γύρω σας, όπως η Σαουδική Αραβία κατ' αρχάς. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι υποστηρικτές σας διεθνώς;

Σ.Ρ.: Και αν μπορώ να συμπληρώσω σε αυτό του κ. Παπασωτηρίου αν μου επιτρέπετε κ. Παπασωτηρίου, πάνω σε αυτό πως βλέπουν την επέμβαση της Ρωσίας στην Συρία; Την βλέπουν θετικά; Την βλέπουν αρνητικά; Πως την βλέπουν;

Σ.Μ.: Θα απαντήσω σε αυτά τώρα. Για εμάς αυτό που γίνεται στην Συρία και στην Μέση Ανατολή πρέπει να γίνει αλλαγή στον πόλο, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, ας πούμε τα μυαλά. Ένα μυαλό που είναι πριν 2.000 χρόνια δεν μπορεί να κυβερνάει τώρα τα μυαλά που είναι στον 21^ο αιώνα. Εμείς ιδρυθήκαμε το 2003 και μέχρι τώρα ο αγώνας μας είναι περισσότερο για να αλλάξουμε το μυαλό των λαών μας. Έχουμε καταφέρει αρκετά αλλά όχι και στο 100%. Αυτό το μυαλό που δεν δεχόταν την δημοκρατία και έχει ζήσει στις δικτατορίες και δεν δεχόταν την ισότητα των φύλων, και έχει ζήσει με βία καταφέραμε κατά κάποιο τρόπο να το αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε την δημοκρατική αυτοδιοίκηση μεταξύ των λαών μας να ζουν όλοι μαζί και να δέχονται ο ένας τον άλλον. Αυτή ήταν η δουλειά μας, καταφέραμε στο σπίτι μας να κάνουμε αυτές τις αλλαγές αλλά είδαμε ότι αν δεν αλλάξουν τα μυαλά των γειτόνων μας πάλι θα έχουμε πάντα απειλές. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε τώρα να αλλάξουμε και τα μυαλά τους. Πρέπει να μάθουμε και στον αραβικό λαό για την δημοκρατία, για την αδελφοσύνη των λαών, να ζήσουμε όλοι μαζί, και με τον τουρκικό λαό και των περσικό για να μπορέσουμε στο τέλος να ζήσουμε όλοι μαζί. Όπως ξέρετε, μπορεί να είναι εύκολο να σκοτώσεις κάποιον, να τον πας φυλακή, αλλά να του αλλάξεις το μυαλό και τον τρόπο σκέψης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό βλέπουμε πως οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον τρόπο σκέψης στη Μέση Ανατολή είναι δικό μας βάρος. Γι' αυτό ο αγώνας μας και αυτό το βάρος θα συνεχιστεί για χρόνια. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, η δημοκρατία που ζητάμε δεν είναι μόνο για τον λαό μας. Ζητάμε για την Συρία, ζητάμε για όλη την Μέση Ανατολή. Αυτό που ζητάμε τώρα για τη Συρία είναι μια

δημοκρατική ομοσπονδιακή Συρία, όπου όλοι οι λαοί να μπορούν να ζήσουν μαζί σε αυτή τη Συρία, και αυτό το ζητάμε για όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι μονόδρομος και δεν υπάρχει άλλος δρόμος γι' αυτό: η αλλαγή των μυαλών στην Μέση Ανατολή. Εμείς δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε αληθινοί σε αυτά, ότι αυτό που είπαμε το κρατήσαμε και θυσιάσαμε εκατοντάδες νέους μας, που σκοτώθηκαν γι' αυτές τις ιδέες. Για αυτό πολλές δυνάμεις στον κόσμο αγωνίζονται για να έχουν επαφή με εμάς. Αποδείξαμε σε όλον τον κόσμο πως εμείς προστατεύουμε τις ανθρώπινες αξίες.

Και το καπιταλιστικό σύστημα στην Ευρώπη κατέδειξε πολλή κόση, και τους νεκρούς μας, ως προδότες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι δεμένοι με τις ανθρώπινες αξίες που μας υποστηρίζουν όταν είδαν ότι εμείς προστατεύουμε τις ανθρώπινες αξίες, που εμείς είδανε πως υποστηρίζουμε την γυναίκα, που άλλοι την πουλούσανε στα παζάρια, εμείς καταφέραμε να μάθουμε την γυναίκα όχι μόνο να ζει ισότιμα και να προστατεύεται αλλά και να προστατεύει και το λαό της. Γι' αυτό βγήκανε ηρωίδες σαν την Αρίν Μιρκάν που σκοτώθηκε στο Κομπάνι ενώ προστάτευε όλη την ομάδα της για να μην πέσουν στα χέρια του ISIS. Η ιστορία έδειξε πως όποιος προστάτευσε και αγωνίστηκε για τις ανθρώπινες αξίες τον αγαπάνε και η ιστορία και οι λαοί. Γι' αυτό όλος ο κόσμος αγαπά τους προφήτες που πάντα αγωνίζονταν για τις ανθρώπινες αξίες. Για εμένα ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί από πατέρα και μάνα μουσουλμάνους και σκοτώνεται για να προστατεύσει τις εκκλησίες στην περιοχή, είναι άγιος. Και ένας Ασσύριος που έχει γεννηθεί από πατέρα και μητέρα χριστιανούς και σκοτώνεται για να προστατεύσει ένα τζαμί και αυτός για εμένα είναι σαν προφήτης. Η παγκόσμια κοινή γνώμη αγαπάει αυτούς που προστατεύουν τις ανθρώπινες αξίες και αγωνίζονται για την δημοκρατία και την ελευθερία και γι' αυτό εμείς είχαμε γίνει κέντρο θαυμασμού. Κάθε πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη και παγκοσμίως θέλει να πει στην υποστήριξη του πως εμείς μόνο υποστηρίζουμε και προστατεύουμε την δημοκρατία και τις ανθρώπινες αξίες, για να ικανοποιήσει το λαό της. Παλιότερα μπορεί κάποια κόμματα να έλεγαν για τους φόρους και τους μισθούς αλλά τώρα θα βγούνε κόμματα που θα πούνε πως εμείς προστατεύουμε τις ανθρώπινες αξίες και την δημοκρατία. Γίνεται μια παγκόσμια αλλαγή στις εκτιμήσεις, ο καθένας από εμάς από εδώ και πέρα θα προστατεύει τις ανθρώπινες αξίες.

Σε κράτη όπως η Αμερική, η Ρωσία και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πλέον φόβος και ο καθένας φοβάται τώρα πλέον στο σπίτι του το Daesh, γιατί αυτό που έγινε στο Παρίσι, στην Ισπανία, στην Αμερική από πίσω βρισκόταν το Daesh. Αυτά τα κράτη θέλουν να δείξουν στους λαούς τους ότι υποστηρίζουν αυτούς που πολεμούν το ISIS, αυτούς που το νίκησαν, δηλαδή εμάς τους Κούρδους. Αυτοί που μας υποστηρίζουν είναι αυτοί που θέλουν την πραγματική δημοκρατία, που την αγαπάνε. Αυτοί είναι οι φίλοι μας. Εμείς οι Κούρδοι λέγαμε παλιά πως οι Κούρδοι δεν έχουνε φίλους και πως μόνο τα βουνά του Κουρδιστάν είναι οι φίλοι μας, αλλά σήμερα αποδείξαμε πως έχουμε πολλούς φίλους. Η παρουσία μας εδώ τώρα δείχνει πως έχουμε αρκετούς φίλους και εδώ και παντού. Αυτοί είναι οι αληθινοί μας φίλοι. Κάθε χώρα όπως η Ρωσία προστατεύει τα συμφέροντα της στην περιοχή και εμείς το ίδιο, προστατεύουμε τα συμφέροντα του λαού μας και γι' αυτό ήρθαμε σε επαφή.

Η σχέση μας με την Αμερική ήταν από την αρχή ξεκάθαρη. Η Αμερική μας είπε ότι θέλει να συνεργαστούμε για να πολεμήσουμε το ISIS και μέχρι εκεί, δεν έχουμε καμία άλλη σχέση, ούτε πολιτική, ούτε διπλωματική. Εμείς συμφωνήσαμε σε αυτό και γι' αυτό σήμερα αμερικανικά αεροπλάνα χτυπάνε το ISIS από τον αέρα και εμείς από το έδαφος πάμε μπροστά. Η συνεργασία μας με τους Αμερικανούς είναι στρατιωτική. Είναι η πιο πετυχημένη συνεργασία στον πόλεμο κατά του ISIS. Το ίδιο ισχύει και για την Ρωσία και για την Γαλλία. Καθεμία από αυτές τις χώρες προστατεύει τα συμφέροντα της. Και εμείς προστατεύουμε τα συμφέροντά μας και είμαστε ανοικτοί για συνεργασία με όλες αυτές τις δυνάμεις που θέλουν να πολεμήσουν την τρομοκρατία στην περιοχή. Αλλά εμείς σιγά σιγά δυναμώνουμε με τους φίλους μας και έχουμε το πλάνο μας για το λαό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας τελειώσει γιατί κανείς δεν μας βοήθησε και κανείς δεν μας έφτιαξε. Είμαστε

αυτόνομοι και θα συνεχίσουμε έτσι. Αυτό που φάνηκε είναι πως ο συριακός στρατός που τόσα χρόνια έπαιρνε όλον τον συριακό προϋπολογισμό δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το Daesh. Κάποιες πόλεις σαν την Ράκα (Raqa) ή το Ιντλίμπ (Idlib) και ... δεν μπορούσαν να αντισταθούν για πάνω από τρεις μέρες. Μια πόλη σαν την Μουσούλη, που και ο Ιρανικός στρατός είχε αγοράσει 6 δις όπλα, δεν μπόρεσε να αντισταθεί ούτε ώρες στο ISIS. Αλλά μία πόλη σαν την Κομπανί, που κανείς δεν ήξερε στο χάρτη που βρισκόταν, με πολύ πρωτόγονα όπλα, κατάφερε να αγωνίζεται κατά του ISIS 4 μήνες, 134 ημέρες και επειδή εκεί υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι κατάφερε και νίκησε. Αυτό είναι απόδειξη πως ο ελεύθερος άνθρωπος ο οποίος έχει πιστέψει στον εαυτό του είναι πιο δυνατός από τον ιρακινό και συριακό στρατό. Νομίζω έτσι απάντησα και στις τρεις ερωτήσεις.

Σ.Ρ.: Νομίζω θα πάρουμε άλλες τρεις. Ο κύριος πίσω.

Ερώτηση: Καλησπέρα. [...] είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πάνω στο κουρδικό ζήτημα. Η πρώτη ερώτηση: ποιες είναι οι σχέσεις των Κούρδων της Συρίας με τους Κούρδους του Ιράκ και ιδιαίτερα με τον Μπαρζανί. Και η δεύτερη ερώτηση: ποιες είναι οι σχέσεις των Κούρδων της Συρίας με το καθεστώς Άσαντ και αν θα δέχονταν οι Κούρδοι της Συρίας αυτονομία στα πλαίσια μιας ενιαίας Συρίας με αντάλλαγμα να συμμαχήσουν με τον Άσαντ.

Σ.Ρ.: Ο κύριος πίσω.

Ερώτηση: Κύριε πρόεδρε καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ σαν δημοκρατικό κόμμα που μιλάτε για την Δημοκρατική Συρία. Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο για ένα κουρδικό κράτος το έχετε αφήσει πίσω και πως θα ζήσετε σαν Κούρδοι, σαν λαός σε μία δημοκρατική χώρα μαζί με όλους τους λαούς. Αυτό το κάνετε στρατηγικά ή τακτικά; Δεύτερον, βλέπω σαν Σύριος και εγώ κι εσείς που τιμή μου να είστε μαζί μας, μιλάτε κουρδικά, δεν μιλάτε αραβικά. Αυτό το είδα χθες, που σας παρακολούθησα και χθες και σήμερα. Σε στιγμή που οι βουλευτές του κουρδικού κόμματος που μίλησαν χθες, μίλησαν Τουρκικά μέσα στο τουρκικό κράτος, ενώ ξέρουν και κουρδικά. Αυτή είναι μια μικρή παρατήρηση που κάνω και θα ήθελα πολύ να ακούσω την απάντησή σας. Και το θέμα συμμαχία, αυτό που συμβαίνει στο έδαφος της Συρίας. Εσείς σαν κόμμα που μιλάτε για ειρήνη, μέσα στον πόλεμο, μέσα στον σκοτωμό μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν και στις συμμαχίες και διάφορα, που είπε ο κύριος πριν από εμένα που με κάλυψε πολύ μάλιστα, είστε σύμφωνοι;

Σ.Ρ.: Και μια τρίτη ερώτηση. Και θα πάρω και άλλη μια τελευταία αλλά θα είναι και σύντομη.

Ερώτηση: Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το θέμα το ευρύτερο του Κουρδιστάν. Είπατε στην ανάλυσή σας, μιλήσατε μάλλον για το τι έγινε στον κόσμο στον Α΄ Παγκόσμιο, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, ποιες δυνάμεις μεγάλες βλέπετε πως ξαναμοιράζουν τον κόσμο και ειδικότερα την περιοχή της Μέσης Ανατολής; Στο ξαναμοίρασμα τους περιέχεται το θέμα του κουρδικού κράτους, το θέμα του Κουρδιστάν; Εγώ αντιλαμβάνομαι το βασικό μήνυμα που στέλνει ο εκπρόσωπος του κουρδικού λαού στο ζήτημα ότι σήμερα ο αγώνας αυτός είναι ένας παγκόσμιος φάρος αντίστασης, αγώνα και δια των όπλων υπεράσπισης των δίκαιων αιτημάτων ενός υπέροχου λαού. Αυτό νομίζω πως είναι η βασική διαχωριστική γραμμή με τους υπόλοιπους. Η ερώτηση είναι η εξής: πως αντιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος του κουρδικού λαού την κατάσταση στην ίδια την Τουρκία, δηλαδή ποιες κινήσεις βλέπει από το τουρκικό καθεστώς, το οποίο πραγματοποιεί κατ' αρχήν έναν εμφύλιο πόλεμο στο εσωτερικό της Τουρκίας και δείχνει διαθέσεις εισβολής στην ίδια την Συρία, απέναντι στο Κουρδικό λαό. Και τελειώνοντας, ποια είναι η πρόταση του απέναντι στον ελληνικό λαό που πριν από

17 χρόνια η κυβέρνηση μας παρέδωσε τον ηγέτη του κουρδικού λαού στη . Ποια είναι η απαίτηση του από τον ελληνικό λαό;

S.M. : Πρώτα απ' όλα, η ερώτηση για τις σχέσεις μας με τους Κούρδους του Ιράκ και τον κ. Μπαρζανί. Χωρίς αμφιβολία εμείς ως Κούρδοι, βλέπουμε όλους τους Κούρδους σαν αδέρφια μας και θέλουμε να έχουμε με όλο τον κουρδικό λαό τις καλύτερες σχέσεις. Ο λαός της Rojava με τον αγώνα και την επανάσταση του υποστηρίζεται από όλο τον κουρδικό λαό, από όλα τα μέρη του. 40.000.000 Κούρδοι είναι μαζί μας και οικονομικά και ψυχολογικά και με ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί η αντίσταση στην Κομπάνι δεν ήταν μόνο ηρωική αντίσταση του λαού της Κομπάνι , υπήρχαν μάρτυρες από το Diyarbakir, από το Mahabad, από τη Σουλεϊμανία, από την Arbin, από όπου έγινε ανάμειξη του κουρδικού αίματος και απ' όλες τις περιοχές της Rojava. Έτσι και τα 40.000.00 του κουρδικού λαού είναι μαζί μας αλλά σε σχέση με τα κόμματα τα κουρδικά, ελπίζουμε και θέλουμε να είναι όλα τα κόμματα μαζί μας. Υπάρχουν όμως κόμματα που σκέφτονται μόνο τα δικά τους συμφέροντα και δεν σέβονται την θέληση των λαών, και γι' αυτό οι σχέσεις με τα κόμματα δεν είναι ίδιες με τις σχέσεις με το λαό. Στο νότιο Κουρδιστάν έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Πατριωτικό κόμμα του κ. Ταλαμπανί, με τα κινήματα της αλλαγής, με τα ισλαμικά κόμματα. Με το δημοκρατικό κόμμα του κ. Μπαρζανί δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Ένας από τους λόγους είναι γιατί πιστεύω πως υπάρχουν εμπορικές σχέσεις, ανταλλαγή πετρελαίου με την Τουρκία. Και πάλι εμείς θα θέλαμε τις καλύτερες σχέσεις μαζί τους. Οι αρχές μας είναι να αγωνιζόμαστε για την αδελφότητα όλων των λαών και ακόμα πιο σοβαρή αρχή είναι η αδελφότητα μεταξύ του κουρδικού λαού.

Δεύτερη ερώτηση σε σχέση με τις σχέσεις μας με το καθεστώς Άσαντ, είπαμε από την αρχή ότι εμείς από το 2004 αγωνιζόμαστε ενάντια στο καθεστώς και πιστεύουμε πως αυτό το καθεστώς από το 1963 με το σύστημα που κυβερνάει τον συριακό λαό δεν τον εκπροσωπεί. Δε εκπροσωπεί ούτε τον αραβικό λαό και απόδειξη αυτού η επανάσταση που έχει γίνει στη Συρία. Εμείς είμαστε μέσα σε αυτήν την επανάσταση και ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε ώστε να μην ξαναέχουμε το καθεστώς Μπάαθ στην Συρία. Όλη αυτή η επανάσταση γίνεται για να φύγει το καθεστώς Άσαντ, το Μπάαθ και η δικτατορία. Αν δεν φύγει αυτό το καθεστώς σημαίνει πως δεν πέτυχε η επανάσταση. Εμείς σαν το κόμμα Δημοκρατικής Ενότητας, που τα περισσότερα μέλη μας είναι στις κουρδικές περιοχές, μεταξύ του κουρδικού λαού αλλά και αρκετοί Άραβες και άλλοι λαοί που ζουν στις περιοχές μας δεν δεχόμαστε αυτό το καθεστώς. Πρέπει να φύγει, να γίνει αλλαγή του καθεστώτος. Εμείς θέλουμε ένα δημοκρατικό, κοσμικό καθεστώς.

Η ερώτηση σχετικά με το αν η σκέψη μας για μια δημοκρατική Συρία είναι τακτική ή στρατηγική ή αν έχουμε αφήσει πίσω μας ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Στην ομιλία μου ανέφερα δύο πράγματα. Μίλησα για αλλαγή των μυαλών. Έχουμε αλλάξει το μυαλό του λαού μας, θέλουμε να αλλάξουμε το μυαλό των γειτόνων μας για να μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Την ειρήνη δεν μπορεί να την επιβάλλει μία μεριά από μόνη της. Η ειρήνη θέλει δύο πλευρές και στην ιστορία οι λαοί δεν ήταν ποτέ ο ένας έναντι του άλλου, δεν ήταν οι λαοί εχθροί. Οι εξουσίες ήταν απέναντι η μία από την άλλη. Ποτέ ο αραβικός λαός δεν ήταν εχθρός του κουρδικού λαού. Ποτέ ο κουρδικός λαός δεν ήταν εχθρός του τουρκικού, ούτε του περσικού. Ωστόσο, η κουρδική και η αραβική εξουσία ήταν εχθροί μεταξύ τους. Η τουρκική εξουσία, για παράδειγμα η εξουσία του κύριου Ερντογάν και του κόμματος ΑΚΡ είναι εχθροί του κουρδικού λαού γιατί δεν θέλουν αυτός να υπάρχει. Αυτοί που θέλουν την εχθρότητα μεταξύ των λαών είναι η εξουσία που δεν θέλουνε τους λαούς να ζουν μαζί. Γι' αυτό σχετικά με την ερώτηση αν αυτή είναι τακτική ή στρατηγική του κουρδικού λαού, εμείς πιστεύουμε πως όλοι οι λαοί πρέπει να ζουν μαζί ελεύθεροι και ισότιμοι μεταξύ τους. Αν δεν ζουν έτσι σημαίνει ότι κάπου υπάρχει λάθος. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι ο κουρδικός λαός και ο αραβικός λαός μπορούν να ζήσουν ελεύθερα και ισότιμα μέσα στη Συρία. Ο κουρδικός λαός μαζί με τον τουρκικό λαό ελεύθερα και δημοκρατικά σε μία δημοκρατική Τουρκία. Το ίδιο και στην Περσία. Η ιδέα μας είναι ότι το εθνικό κράτος πρέπει να φύγει και να

γίνει δημοκρατικό έθνος. Και η Ευρώπη, εδώ και 200 χρόνια που εμφανίστηκε το εθνικό κράτος, αφού σκοτώθηκαν πάνω από 300.000.000 άνθρωποι, τώρα πάει προς ένα δημοκρατικό έθνος. Κράτη όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η Ισπανία που είχαν εθνικές μειονότητες δεν κατάφεραν να λύσουν αυτό το πρόβλημα γιατί σκέφτονται σαν εθνικό κράτος. Στην Ισπανία ειδικά που υπάρχουν οι Καταλανοί και οι Βάσκοι, αν δεν σκεφτούν σαν ένα δημοκρατικό έθνος και συνεχίζουν να σκέφτονται σαν ένα εθνικό κράτος δεν θα καταφέρουν ποτέ να λύσουν το πρόβλημα. Γι' αυτό το δημοκρατικό κράτος στην Μέση Ανατολή είναι απαραίτητο και μέσα σε αυτό και εκείνοι αλλά και οι άλλοι λαοί θα έχουν τα δικαιώματά τους. Πολύ συγκεκριμένα, το εθνικό κράτος έχει ξεπεραστεί. Ένα δημοκρατικό έθνος, ένα δημοκρατικό κράτος πρέπει να ξεκινήσει.

Σχετικά με την ερώτηση γιατί μιλάω κουρδικά και όχι αραβικά ή γιατί οι άλλοι μίλησαν τουρκικά, εγώ πιστεύω πως πρέπει να σεβόμαστε τον πολιτισμό όλων των λαών και ο πολιτισμός μας είναι η γλώσσα μας και γι' αυτή τη γλώσσα έχουν σκοτωθεί τόσο μάρτυρες. Πιστεύω πως αυτός που μπορεί να μιλήσει στα κουρδικά και δεν μιλάει, είναι προδότης της επανάστασης. Αυτό δεν σημαίνει πως θεωρούμε πως η κουρδική γλώσσα είναι η καλύτερη γλώσσα του κόσμου ή καλύτερη από τις άλλες. Αν υπάρχει ανάγκη θα μιλήσω και αραβικά, θα μιλήσω και αγγλικά. Για μένα, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι αυτοί που έχω απέναντι μου να με καταλαβαίνουν με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να σεβόμαστε κάποιον που μιλάει την εθνική του γλώσσα και όχι να το βλέπουμε σαν μειονέκτημα.

Σχετικά με το πώς ζητάμε ειρήνη, ενώ στην Συρία υπάρχουν σκοτωμοί και λοιπά, εμείς οι Κούρδοι δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο, δεν σκοτώσαμε κανέναν. Εμείς πάντα είμαστε υπέρ της ειρήνης και αγωνιζόμαστε γι' αυτήν. Νομίζω πως γνωρίζουμε πως υπεύθυνο για την κατάσταση είναι το καθεστώς Άσαντ που εδώ και 50 χρόνια διοικεί την Συρία. Γιατί πιστεύω πως αυτός δεν μπορεί να διοικήσει το σπίτι του και δεν ανοίγει το σπίτι του να μπουν μέσα και άλλοι να το κάνουν αυτό. Εμείς αγωνιζόμαστε για την ειρήνη. Τώρα που όλη η Συρία καίγεται και 250.000 Σύριοι έχουν πέσει νεκροί από τον πόλεμο αυτό, η αιτία είναι πως ο οικοδεσπότης της Συρίας δεν μπορούσε να κρατήσει την Συρία ασφαλή, να κάνει τις κατάλληλες δημοκρατικές αλλαγές και να προστατεύσει το λαό της. Θέλω και να σας πω το εξής, αυτοί που σήμερα θέλουν να προστατεύσουν την Συρία είναι οι Κούρδοι. Εμείς οι Κούρδοι προστατεύουμε την Συρία, αυτό το έχουμε αποδείξει και όλες οι άλλες οι μειονότητες που ζουν στην Συρία μας σέβονται. Εμείς δεν σκοτώσαμε κανέναν Αλαουίτη, κανέναν Δρούζο, κανέναν Ισμαηλίτη ή Σουνίτη. Εμείς σκοτώσαμε αυτούς που μας έκαναν επίθεση και απλά αμυνθήκαμε. Γι' αυτό όλος ο συριακός λαός μας σέβεται και μας πιστεύει, γιατί εμείς προστατεύουμε την Συρία. Για το παγκόσμιο μοίρασμα που γίνεται πάλι, όλοι οι Έλληνες έχετε διαβάσει για την ιστορία του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού, του καπιταλισμού αλλά αυτό που γίνεται σήμερα είναι διαχρονικό. Αυτό που κυβερνάει τώρα τον κόσμο είναι ο σύγχρονος οικονομικός καπιταλισμός και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο(ΔΝΤ). Η οικονομική κατοχή και η αποικιοκρατία δεν έχουν πατρίδα. Υπάρχουν παντού, υπάρχουν στην Αθήνα, στο Τόκυο, στο Παρίσι, στην Νέα Υόρκη.. Υπάρχουν παντού αλλά δεν φαίνονται. Να μου πείτε μόνο έναν άνθρωπο στην Ευρώπη που να μην χρωστάει. Όλοι χρωστάνε στις πιστωτικές κάρτες. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τον κόπο τους, τους μισθούς τους τον τρώνε οι τράπεζες και οι άλλοι. Είναι κάτι καινούριο αλλά πρέπει ο καθένας μας να το αναζητήσει, να το δει πως έγινε η αλλαγή της κατοχής.

Κάποιος ρώτησε για τον ελληνικό λαό και τη σχέση μας με την Ελλάδα. Εμείς δίνουμε σημασία στη σχέση μεταξύ των λαών. Αυτοί που εκπροσωπούν το λαό είναι τα συνδικάτα, τα πολιτικά κόμματα, είναι οι οργανώσεις. Οι σχέσεις μεταξύ των εξουσιών είναι καλές, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικές. Γιατί η φιλία μεταξύ των λαών είναι αυτό που μένει, οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν, αλλάζουν αλλά ο λαός μένει και αυτή η φιλία είναι πιο σημαντική. Η ελπίδα μας προς τον ελληνικό λαό είναι μεγάλη. Έχουμε σχέσεις, οι σχέσεις μας δεν είναι τωρινές, έχουμε ιστορία 2.500 χρόνια και με βάση αυτό θέλουμε η σχέση μεταξύ του

ελληνικού λαού και των λαών της Μεσοποταμίας –του κουρδικού και άλλων λαών- να είναι ακόμα καλύτερη και ακόμα πιο στενή.

Σχετικά με την ερώτηση για την Τουρκία. Η τωρινή κατάσταση στην Τουρκία, αν δεν επιστρέψουμε στο τραπέζι για την ειρήνη, κανείς δεν ξέρει τι μέλλον έχει. Το κόμμα του Ερντογάν, το AKP, παίζει πολύ βρώμικο παιχνίδι. Θέλουμε και ελπίζουμε το κόμμα αυτό να επιστρέψει στις αρχικές του δηλώσεις, όταν λέγανε πως θέλουν να έχουν μηδέν προβλήματα με τους γύρω τους, να λύσουν τα προβλήματα με τους γείτονες, να λύσουν τα προβλήματα μέσα στην Τουρκία. Αλλά μία Τουρκία που θα υποστηρίζει το Daesh, που θα υποστηρίζει το Al-Nusra, που θα υποστηρίζει το Ahrar ash-Sham, να βάζει στη χέρι στην Συρία, να βάζει χέρι στο Ιράν, να εκβιάζει την Ευρώπη με τους πρόσφυγες δεν μπορεί. Να εκβιάζει την Ευρώπη λέγοντας «έχω αεροπλάνα, έχω λεωφορεία, ή θα μου δώσετε λεφτά ή θα τα γεμίσω με πρόσφυγες και θα τους στείλω» δεν είναι μια σωστή πολιτική. Ελπίζουμε η Τουρκία να αλλάξει την πολιτική της προς το καλύτερο γιατί τότε θα ησυχάσει και το κεφάλι μας. Η τωρινή πολιτική είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν λύσει η Τουρκία το κουρδικό πρόβλημα μέσα στην Τουρκία δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα.

Έτσι τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και που μας ακούσατε! Και στο μέλλον[...]

Σ.Ρ.: Και εμείς από την πλευρά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Muslim για την σημερινή καταπληκτική ομιλία και την καταπληκτική διαδικασία των ερωταπαντήσεων που ήταν για εμάς εξαιρετικά επιμορφωτική. Μακάρι να έχουμε στο μέλλον τέτοιες ομιλίες να λέμε να ότι ξέρουμε για τον συριακό εμφύλιο και τη Μέση Ανατολή.